



22 april 2020

KWARTAALBERICHT

Beste donateurs en belangstellenden,

Het zijn verwarrende en ook wel spannende tijden waar we nu met zijn allen in beland zijn. Het is zo'n periode die straks in onze gesprekken als referentiepunt zal dienen: *'Weet je nog, dat was vlak voor de Coronacrisis...'*

Ook onze stichting ging noodgedwongen als het ware in quarantaine. Zo moesten wij de 22^e Van Oosbreelezing van professor Knijn over *Solidariteit in kringen* annuleren.

Ook de in mei geplande feestelijke presentatie van het boek van Truus Bouman-Komen over *Tweeduizend jaar apostolische veelkleurigheid* moeten we aan ons laten voorbijgaan.

Op bestuurlijk niveau zijn we echter dapper doorgedaan en dus kunnen we u in dit kwartaalbericht niet alleen onze nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en secretaris presenteren, maar u ook alvast een vooruitblik bieden op wat in de komende maanden en het volgende jaar komen gaat. Alles uiteraard onder het voorbehoud dat we in deze tijd moeten maken.

Vanuit het bestuur

Verslaglegging

In de vergadering van 20 april 2020 is het jaarverslag en het financieel jaarverslag vastgesteld. Ondanks de gemiste inkomsten door het niet doorgaan van enkele activiteiten is de stichting nog steeds financieel gezond. U kunt deze stukken terugvinden op de website van de stichting.

Wijziging bestuurssamenstelling

Op diezelfde vergadering van de 20^e april 2020 heeft Rob Tijdeman de voorzittershamer overgedragen aan Henk Smits. Dit ging op een wijze geheel in overeenstemming met de RIVM regels.

Wij vergaderden met elkaar via Zoom en de voorzitter Rob Tijdeman was 'de host' van de vergadering. Met een klik met zijn muis maakte hij Henk Smits de nieuwe host en daarmee ook onze nieuwe voorzitter (zie foto).



Onder het bezielende voorzitterschap van Rob zijn er heel veel activiteiten ondernomen en is er veel gepubliceerd. Denk maar aan:

- de gezamenlijke bijeenkomst met de NAK in Hilversum;
- verschillende Van Oosbreelezingen;
- de installatie en de bloei van de commissie Zingeving.

We hebben op een website een heus blog gekregen en de commissie zingeving heeft het boekje *Zingeving in perspectief* gepubliceerd.

Zijn denkkraft en zijn contacten binnen de academische wereld hebben veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de Van Oosbreestichting. Kortom, de stichting is Rob heel veel dank verschuldigd en wij zijn ook heel erg blij dat hij wel als 'gewoon' bestuurslid aanblijft.

Nieuwe bestuurssamenstelling

voorzitter : Henk Smits
vicevoorzitter : Froukje Hyslop - Jonkman
secretaris : Dick Janknegt
penningmeester : Jan Koek
leden : Jacques Dijkgraaf, Miriam Gankema, Rob Tijdeman.

Vooruitblik

Opvallend veel activiteiten en bijeenkomsten in Nederland uit het eerste halfjaar zijn verplaatst naar de tweede helft van dit jaar. Het bestuur leek het niet raadzaam binnen die drukke agenda ook nog een plaatsje te zoeken voor de Van Oosbreelezing 2020. Wij gaan daarom Prof. dr. Trudie Knijn van de Universiteit Utrecht vragen of zij de 22^e Van Oosbreelezing in 2021 wil geven. Ook met ons najaarssymposium slaan we waarschijnlijk een jaartje over.

Presentatie nieuwe hoogleraar Hans Alma

Dat wil niet zeggen dat er in het najaar niets gebeurt. U hebt vast gehoord van de benoeming door het College van Bestuur van de Vrije Universiteit van prof. dr. Hans Alma, benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT).

Deze leerstoel is ingesteld op verzoek van het Apostolisch Genootschap en biedt de mogelijkheid de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met het gedachtegoed van het genootschap.

Hans Alma is sinds 1 april 2020 aan het werk en onder normale omstandigheden hadden we graag een symposium aan haar (opdracht) gewijd, maar dat is nu niet mogelijk. Wij proberen als bestuur een passende manier te vinden om u alvast met haar kennis te laten maken.

Zie verder <https://www.apgen.nl/over-ons/actueel/hans-alma-hoogleraar-bij-apostolisch-genootschap/>

Publicatie onderzoek apostolische geschiedenis



Recent is het boek '*Tweeduizend jaar apostolische veelkleurigheid*' verschenen, geschreven door Truus Bouman-Komen. Zij laat zien hoe het begrip 'apostolisch' in de loop van de tijd op vele manieren is ingekleurd en hoe het streven om naastenliefde te betonen gepaard ging met conflicten. Ze belicht leven en werk van stichters van kloosterorden, mystici, reformatoren en piëtisten.

Het laatste hoofdstuk gaat over het ontstaan van het schisma uit 1946 in de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen en de ontwikkelingen erna in de Nieuw-Apostolische Kerk, de Gemeente van Apostolische Christenen en het Apostolisch Genootschap

Meer informatie, en een [introdunctievideo](#), treft u aan op de website van de stichting bij de pagina [Boeken](#) Daar treft u ook een [bestelformulier](#) aan.

Website Blog

Neem vooral eens een kijkje op www.vanoosbreestichting.nl. Er verschijnen op onze website met enige regelmaat [nieuwe blogs](#). Als u zich opgeeft krijgt u bericht als er een nieuwe blog verschenen is.

Adreswijzigingen

Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek, die het secretariaat van de stichting voert met als mailadres vanoosbreestichting@gmail.com