



KWARTAALBERICHT van de J.H. van Oosbreestichting

december 2014

Geachte donateurs en belangstellenden,

Bestuursberichten

In de eerste helft van 2014 heeft de J.H. van Oosbreestichting een nieuw bestuur gekregen. De “mannen van het eerste uur” Manfred Horstmanshoff en Nico de Pijper hebben het stokje overgedragen en het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Remco Tuinier	- voorzitter
Henk Smits	- secretaris
George Gelauff	- penningmeester
Arie de Vries	- ontwikkeling nieuwe activiteiten
Jacques Dijkgraaf	- communicatie donateurs juridische zaken
Rob Tijdeman	- wetenschappelijk netwerk
Jan Koek	- organisatie lezingen
Gert Jan Filarski	- digitale communicatie

In de eerste vergaderingen heeft het bestuur voorbereidingen getroffen voor de organisatie van de lezing van volgend jaar en heeft zich ook gebogen over de doelen voor de komende jaren.

Het bestuur heeft onder andere besloten de donateurs van de stichting en de belangstellenden frequenter te informeren over zijn activiteiten. Daartoe is het voornemen u periodiek een Kwartaalbericht te sturen.

Peter Paul Verbeek over 'Techniek en religie'



De Van Oosbreelezing wordt volgend jaar op zaterdag 21 maart 2015 in ons gebouw in Arnhem gehouden door Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en voorzitter van de Vakgroep Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente.

Verbeeks onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie. Recente publicaties van hem zijn *Op de vleugels van Icarus* (Lemniscaat, 2014), *De Grens van de Mens* (Lemniscaat, 2011) en *De Daadkracht der Dingen* (Boom, 2000)

Nieuwe activiteiten van de stichting

De doelstelling van de J.H. van Oosbreestichting is kort samengevat de volgende:

Wat is de positie van Het Apostolisch Genootschap op de veelkleurige levensbeschouwelijke kaart van Nederland? Hoe dachten apostolischen vroeger over God, de levensoorsprong en hun oriëntatie op de samenleving? Hoe is dat nu? Hoe zal het apostolische gedachtegoed zich verder ontwikkelen? Deze vragen roepen op tot nadere bezinning.

Ter bevordering van de bezinning over de apostolische cultuur in wisselwerking met andere levensbeschouwingen is de stichting J.H. van Oosbreelezing opgericht. Haar naam ontleent zij aan apostel J.H. van Oosbree (1862-1946), die het apostolische denken in de 20ste eeuw een belangrijke impuls heeft gegeven.

In de komende jaren wil de stichting ook aandacht besteden aan de vraag hoe het apostolische gedachtegoed zich zal gaan ontwikkelen. Hiertoe gaat het bestuur onderzoeken of het mogelijk is naast de jaarlijkse lezing in het voorjaar ieder najaar een activiteit te organiseren die een meer interactief karakter kent.

Evenzeer zullen de mogelijkheden van digitale communicatie met belangstellenden onderwerp van onderzoek zijn.

Donateurs die op dit terrein suggesties hebben kunnen deze melden via de linked in pagina van de stichting <https://www.linkedin.com/groups/Van-Oosbreelezing-4820821>

Lezing/film 'De derde weg'

Ten behoeve van de 16^e J.H. van Oosbreelezing in 2014 heeft Rob Does een film gemaakt die op DVD verkrijgbaar is. Voor donateurs is de prijs van deze DVD €10,00.

U kunt de DVD bestellen door het invullen van een formulier op de website van de stichting:

http://www.apgen.nl/wie-zijn-we/stichtingen-en-initiatieven/van-oosbreestichting/Bestelling_dederdeweg/

Deze film is zeer goed bruikbaar als start voor een inhoudelijk gesprek over de beleving van religie in de huidige tijd en de plaats het genootschap in dat krachtenveld.