



KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting

18 september 2018

Geachte donateurs en belangstellenden,

In dit bericht van het derde kwartaal van 2018 kijken we vooruit naar het najaarssymposium op 3 november 2018 in Bussum en vindt u de agenda van de historische bijeenkomst op 22 september aanstaande.

We hebben ook een verslag van het filosofisch weekend dat dit keer in Drenthe werd gehouden (van vrijdag 14 t/m zondag 16 september) onder het motto 'Robots en hunebedden', maar eerst een heugelijk bericht vanuit het bestuur:

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur is versterkt met Froukje Jonkman. Ze neemt de plaats in die sinds het vertrek van Frederique Demeijer vacant was. Froukje maakt deel uit van de gemeenschap Zaandam en is secretaris van de Commissie van Toezicht van het Justitieel Complex Zaanstad bij de Rechtbank Noord-Holland.

Historisch symposium

Op 22 september 2018 zal in Bussum het historisch symposium van de Van Oosbreestichting plaatsvinden met als titel: ***Het einde nabij? Het apostolische Werk in de 19e eeuw.***

Het gebouw is open vanaf 11.00 uur en u kunt die dag luisteren naar diverse voordrachten:

- Duistere tijden: de apostolische beweging en de eindtijdverwachting van de negentiende eeuw De apostolische geschiedenis in vogelvlucht
- De rol van de liefde in sommige eindtijd-verwachtingen
- De Apostolische Zending/Hersteld Apostolische Zendingkerk en de opkomst van het 'Nieuwe Licht' in Nederland na de dood van apostel Schwartz

Sprekers zijn Rie-Hilje Kielman, Frederique Demeijer, Truus Bouman-Komen, Edwin Diersmann, Johan Giskes en Manfred Horstmanshoff. Op de website van de Van Oosbreestichting vindt u de actuele informatie: www.vanoosbreestichting.nl .

Apostel F.W. Schwartzwandeling

Wie de historische plaatsen, zoals kerkgebouwen en woonhuizen die in de arbeidsperiode van apostel Schwartz een rol hebben gespeeld, met eigen ogen wil zien, kan op eigen gelegenheid de 'Apostel F.W. Schwartzwandeling' maken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De beschrijving is te downloaden op genoemde website bij de aankondiging van het historisch symposium.

Najaarssymposium

Op **3 november 2018** zal het najaarssymposium van de Van Oosbreestichting in Bussum plaatsvinden, met als thema '*Maatschappelijke betrokkenheid*'.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 - 14.00	Inloop
14.00 - 14.05	Opening
14.05 - 14.25	Inleiding door Chris Doude van Troostwijk (o.a. hoogleraar Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium van de VU)
14.25 - 14.45	Inleiding door Bas van der Sijde (humanistisch geestelijk verzorger)
14.45 - 15.05	Inleiding door George Gelauff (in het Apostolisch Genootschap betrokken bij de organisatie van maatschappelijke activiteiten)
15.05 - 15.30	Pauze, gelegenheid om vragen aan de inleiders in te leveren
15.30 - 16.30	Paneldiscussie waarbij de inleiders het panel vormen
16.30	Sluiting

Plaats: **Meulenwiekelaan 49, 1402 TC Bussum**. Aanmelding is niet nodig. Bij binnenkomst wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,- gevraagd ter dekking van de kosten.

Blog 'Op de keper beschouwd'

Onder de naam '*Op de keper beschouwd*' is de Van Oosbreestichting deze zomer gestart met een blog om de gedachtewisseling over het apostolische gedachtegoed te stimuleren. De internetadressen die in het vorige kwartaalbericht stond blijken nog niet te werken. Toch verschijnen er al regelmatig blogs.

Als u zich wilt abonneren, kunt u een miltje sturen naar Chris de Werd: clmdewerd@ziggo.nl Hij laat dan weten hoe u de blogs kunt lezen en desgewenst een eigen blog kunt indienen. Als u abonnee bent, krijgt u elke keer bericht als er een nieuwe blog verschenen is. In het najaar zal de blog een onderdeel worden van de website van de Van Oosbreestichting.

Verslag filosofisch weekend 'Robots en hunebedden' in Darp

Na twee filosofieweken in het IDZO-kasteel in Saint-Nectaire, Frankrijk, was ditmaal gekozen voor een filosofieweekend in het Natuurvriendenhuis Het Hunehuis in Darp, Drenthe. Ruim twintig deelnemers, waarvan vijf niet apostolisch, hadden zich aangemeld voor deze activiteit onder auspiciën van de Van Oosbreestichting met als thema *Robots en Hunebedden, Techniek en Filosofie*.

Op vrijdag 14 september hield David Abbink, hoogleraar Haptiek aan de TU Delft een voordracht met al titel '*Robots en mensen. Evolutie of revolutie, vloek of zegen, science of fiction?*' Hij duidde het verschil tussen kunstmatige intelligentie en robots, schetste drie toekomstscenario's, optimistisch en pessimistisch, en sprak zijn verwachting uit dat, net als in het verleden, het zou gaan om co-existentie en co-evolutie. Dit drukte hij uit in de oneliner 'De toekomst van de robot is de mens.' Hij legde ook uit wat haptiek is, namelijk het als mens kunnen voelen wat een robot aanraakt en gaf aan dat vrijwel alle complexere robots nu nog door mensen worden aangestuurd.

Op zaterdag 15 gaf Marcel Heering, lector Robots in de zorg en de opvoeding aan de Hogeschool Windesheim in Almere, een voordracht onder de titel '*Daar voelt zo'n robot niets van.*' Hij liet diverse aspecten zien van het gebruik van robots in de zorg, zowel bij ouderen als bij zieke kinderen. Je kunt robots op afstand medische handelingen zoals bloeddruk meten laten uitvoeren, mensen eten laten voeren, standaardoperaties laten uitvoeren, maar ook dementen en autisten afleiding bezorgen. Hij liet ons beleven dat robots reacties kunnen oproepen alsof je met mensen te maken hebt. Hij wees ook op juridische aspecten: wie is verantwoordelijk als een robot fouten maakt?

Op zondag 16 sprak Hans Leeflang, planoloog en bestuurslid van het Apostolisch Genootschap, over technologie, de samenleving en de rol van gemeenschappen. Hij schetste zeven opgaven bij de ingrijpende herindeling die Nederland de komende tientallen jaren zal moeten ondergaan om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen. Vervolgens benadrukte hij het belang om met de

wensen en noden van mensen rekening te houden, een kanteling van de hiërarchische driehoek zodat de leiding niet autonoom bepaalt wat er gebeurt, maar zich dienstbaar opstelt naar de gebruikers. Tenslotte sprak hij over het effect van technologie op geloofsgemeenschappen, de betekenis van de geloofsgemeenschap voor het individu, de maatschappelijke functie van het geloof, en eindigde hij met drie opdrachten aan ons.

Er waren dit weekend nog verschillende andere activiteiten zodat er weinig tijd was om van de prachtige natuur rond het huis en het mooie weer te genieten. De dank van de deelnemers ging vooral uit naar Chris en Ricky de Werd en Marita Klein die op voortreffelijke wijze zorgden voor de inwendige mens, zowel lichamelijk als geestelijk. We keerden verrijkt met nieuwe inzichten huiswaarts.

Publicatie

In tegenstelling tot een eerdere aankondiging zal er geen papieren Van Oosbreeboekje verschijnen van de op 7 april door Peter Nissen gehouden voordracht met de titel *“Samengebalde emotie in symbolentaal. Over de functie en de kracht van rituelen in ons leven.”* De tekst van lezing is te vinden op de website van de stichting.

Van Oosbreelezing 2019

De volgende Van Oosbreelezing zal op zaterdagmiddag 23 maart 2019 in Amersfoort worden gehouden door Remco Tuinier, hoogleraar fysische chemie aan de TU Eindhoven en de vorige voorzitter van de Van Oosbree stichting.

De titel van zijn voordracht over duurzaamheid luidt: *Hoe houden we energie?*

Website

Vermoedelijk op 9 oktober zal de website van het Apostolisch Genootschap vernieuwd worden. Voor 1 januari 2019 zal ook de website van de stichting in diezelfde lijn worden vernieuwd.

Beschikbare publicaties van de stichting

De film 'De derde weg' die Rob Does in 2014 heeft gemaakt (prijs van deze DVD is € 10,00) is zeer goed bruikbaar als start voor een inhoudelijk gesprek over de beleving van religie in de huidige tijd en de plaats van het genootschap in dat krachtenveld.

Zie de website <http://www.vanoosbree stichting.nl/publicaties/> voor de verkrijgbaarheid van oudere publicaties.

Publicaties

Op de website van de Van Oosbree stichting zijn enkele publicaties als pdf's opgenomen in de rubriek *Andere boeken*.

Adreswijzigingen

Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek, die voert het secretariaat van de stichting met als mailadres vanoosbree stichting@gmail.com.